

Mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00.

Byvandring: Kulgården, sporene hertil, de tre broer, åen og genfundne steder

Mødested: Hundetræningshuset i Kulgården.

Kulgården med indhegnede fodboldbaner kendes i dag, men områdets oprindelige udtryk med markvej ned til mose, tørvegravning, sø og å var noget helt andet. Etablering af rangerområde og planering til DSB-værksteder stod på programmet i 1930'erne. Ophugningsplads og opfyld blev virkelighed i 50 år.

I dag er det muligt at komme nær det ellers lukkede område. Bestyrelsen forklarer og viser historien og fortæller om hændelser og virkelighed i barndomslandet langt fra hjemmet. Vi går over åen og til Fiskerhuset med udsigt til pileplantagen.

Velkomst ved Gunner Nielsen.

Preben Blæsilds fortælling om fodboldbanerne. Se nedenfor.

50 deltagere trådte ind i det tidligere ophugningsområde uden jernbanespor og vi fortsatte langs skrænten og kolonihaverne. Her gav Hans Ravn Nielsen teenager erindringer ungdomserindringer om bål, røde pølser og dåseøl ledsaget af transistorradios sprøde lyd - dengang. Så blev vi bedt om at returnere, skønt vi ikke havde mødt banelegemet med egestolper og tre rækker kraftig tråd. Siden sikrede vi os billeder af IC2'ere og en sneplov i driftsområdet.

Tilbage på god jord fortsatte vandringen hen over parkeringspladsen og ad grøften til Brabrandstien og åen.

Ved passagen under de tre betonbroer fremstod fortiden pludselig skulpturelt ved to granitfundamenter fra anlæggelsen af den oprindelige jernbanebro i 1862. Jyllands første jernbaneforbindelse – tre gange dagligt Aarhus-Randers!

Turen sluttede ved å-bredden på Viby-siden med sigt til skydeklubbens bygninger. Pileplantagen på Åbyhøj-siden gav anledning til historien om det 15-årige forløb, 1940-1955, hvor plantagen leverede pilegrene til fremstilling af faskiner og i fængsler ved fremstilling af bl.a. kurve. Derefter øl, vand og snak.

I foreningens kalender fra 2017 ses på bagsiden billeder fra turen. I 2022 kalenderen på februar-siden billeder med anlæg af Brabrandstins bro under de tre jernbanebroer og fra ophugning af jernbanevogne samt affald herfra til opfyldelse af engarealet ved åen (1957).

Preben Blæsilds fortælling om Kulgårdens omdannelse til fodboldbaner.

Fodboldbaner i Kulgården blev aktuelt i forbindelse med opførelsen af Åbyhallen i 1982-83 på arealet mellem Åby skoles C-bygning, Vibyvej og Åbyvej.

Indtil dette tidspunkt lå der en fodboldbane på området, som blev benyttet af skolen i dagtimerne og derudover som en træningsbane med lysanlæg, "lysbanen", for fodboldafdelingen i Thrott, senere AAIF. I starten af 60'erne anlagde kommunen her en meget flot græsbane med et af de bedste lysanlæg i Aarhus. Fodboldafdelingen havde bedt om en veldrænet grusbane i stedet for en græsbane, da man frygtede, at denne hurtigt ville blive slidt. På grund af den store aktivitet på banen varede det desværre kun et par år, inden græsset var slidt væk.

Banen mellem Åby skoles D-bygning og Frichsvej blev også benyttet som lysbane, men også her var der problemer med drænet.

Ifølge fodboldforeningens forhandlingsbog rettes der i 1977 henvendelser til Fritidsafdelingen i Aarhus Kommune vedrørende forbedring af lysbanerne og den 1.8. 1977 omtales Kulgården for første gang, idet der i forhandlingsbogen står: " Hvis der bliver bygget en hal på grusbanen, må det indskærpes over for fritidsafdelingen, gennem hovedforeningen, at vi må have stillet andre baner til rådighed, eksempelvis i "Kulgården". "

I foråret 1981 dukker problemerne med lysbanerne igen op i forhandlingsbogen og bestyrelsen beklager sig over, at sagen går meget trægt.

Det er herefter lidt vanskeligt at følge arbejdet i bestyrelsen idet forhandlingsbogen afløses af maskinskrevne referater, men fra 1984 optræder resumeer af bestyrelsesmøder og referater af generalforsamlinger i et Klubblad, der udkommer første gang i april 1984. I det første nummer står der:

"NY FODBOLDBANE – *men ingen penge*

PÅ DSB's areal "KULGÅRDEN" bag kolonihaverne har Aabyhøj i begyndelsen af det nye år taget en grusbane i brug. Den er til erstatning for banen nord for skolen, som vi har måttet afgive til den nye Aaby-hal.

Trods et kommunalt tilskud på 75000kr. + moms bliver fodboldafdelingens eget bidrag til projektet på nogenlunde samme størrelse."

Aarhus Kommune har lejet Kulgården for en årrække og på en del af området er der anlagt en grusbane til AAIF efter "krone til krone"-princippet. Udgiften på ca. 75000kr. giver en anstrengt økonomi yderligere problemer og derfor etableres KULGÅRDSFONDEN:

"Aabyhøj I.F.'s fodboldafdeling har valgt to muligheder, på hvilke De kan støtte os.

METODE 1: At De gennem DBU (Dansk Boldspil Union) forærer AAIF's fodboldafdeling 1000,00 kr.

Anvender De denne metode, kan de fratække 700,00 kr. på Deres selvangivelse.

METODE 2: At De låner AAIF's fodboldafdeling 1000,00 kr. rentefrit. De behøver ikke engang selv at have pengene. De kan lånes i et hvilket som helst pengeinstitut.

Efter 2 år vil AAIF hvert år begynde at betale 1/10 af lånerne deres penge tilbage."

Klubben modtog økonomisk hjælp udefra:

13000kr. fra tipsmidlerne

10000kr. fra Aaby-fonden, nu Åby Sogns Støtte-forening.

Grusbanen blev ikke nogen succes. En aktiv, Niels Jørgen Jensen, skriver i Klubbladet i november 1984: " at det er sørgeligt at måtte konstatere, at banerne er værdiløse. Banernes nuværende belægning er utrolig dårlig. Det minder mere om en sandkasse end om fodboldbaner. Og der er ingen lys derovre, hvilket er tvingende nødvendigt under vintertræningen."

Bestyrelsen tager kritikken til sig og udarbejder planer om at lave banerne om til græsbaner. I Klubbladet november 1985 hedder det: "For igen at få gang i projektet med at få bedre baneforhold for klubben, har bestyrelsen i sommerens løb taget initiativ til at udbedre dræningsforholdene, samt at få sået græs på arealet. Situationen i dag er den, at der allerede er slået græs for første gang. Så vi håber, at der måske allerede til efteråret 1986 kan spilles de første kampe på arealet."

Hverken fra Idrætssamvirke/Fritids-og Kulturforvaltningen ydes der støtte til planerne, der belaster økonomien med yderligere 50000kr, så bestyrelsen appellerer igen til medlemmerne om at tegne kontrakter med Kulgårdsfonden. 37 medlemmer tegnede en kontakt. Dette var dog langt fra tilstrækkeligt for at redde økonomien, og den tidligere formand Per Bruun (formand i 1982—85) bliver hovedsponsor i fodboldafdelingen med et stort femcifret beløb.

Situationen i Kulgården i de kommende år kan forklares ved hjælp af skitse 4 som er fra ca. 2003. Der er én fodboldbane, der ligger på den øverste halvdel af de to baner til venstre på skitsen. På den nederste halvdel af disse baner, som ligger ubenyttet hen, er der lave buske og græs. Endelig benyttes arealet svarende til banen til højre på skitsen til hundetræning. Endvidere er der en grøft mellem de to baner til højre på skitsen.

I de følgende år stiger behovet for flere baner. Klubben indhenter tilbud fra private firmaer til anlæg af en bane på det areal, der ligger ubenyttet hen, og præsenterer dem for Fritids- og Kulturforvaltningen i 2000 og 2001 uden resultat. Skitsen 4 stammer fra et forslag, der gik ud på at lave et klubhus, en hal og 3—4 baner på arealet i Kulgården og benytte det nuværende stadion og klubhus til andre formål. Forslaget blev ikke til noget, og i 2004 indsender AAIF et tilbud fra et privat firma på etablering af 3 boldbaner. Kommunen kan matche dette tilbud og de 3 nuværende baner i Kulgården anlægges for en pris af ???kr.

Skarpe sten.

Status:

”Man må elske den man får”:

Fordele: 3 gode baner

Ulemper: Banerne ligger 400m fra klubhuset

Der er ikke lys på banerne

Northside 2017 → lægger beslag på én i en måned

Lejemål udløber 2020. Kulgården en del af den ”grønne kile”