

Åbyhøj set med rod i Åbyhøj Vest

Jeg har været på Foreningens hjemmeside og set en fotoserie om "En byvandring på Silkeborgvej 2001" – som jeg synes er meget interessant for en gammel Åbyhøj dreng som mig!

Jeg boede på Jeppe Aakjærs Vej 36 fra 1952 til 1964 og gik i Åby Skole. I 1957 gik der 1534 elever på Åby Skole – det var mange elever – så blev Gammelgaardsskolen bygget og blev indviet i 1962 – og der kom mine yngre søskende til at gå!

Min far Hugo Fonvig havde købt en stor grund ude på Jeppe Aakjærs Vej - 4 km fra Århus Centrum. Der var et sommerhus på grunden – og det var godt nok til at far og mor og fire børn kunne bo der, indtil det nye hus blev bygget!

Der blev gravet ud til kælder – og de, som kunne bruge en skovl eller en spade, kom i arbejde! Det blev så far, min lillebror og mig, der måtte grave – og så selvfølgelig med hjælp fra mine onkler!

Da vi omsider blev færdige med gravearbejdet kunne støbe – og murerarbejdet begynde!

Der var otte murere og en tømrer på huset, og snart kunne vi holde "rejsegilde" med flag – pølser – sodavand – wienerbrød og øl til håndværkerne!

Efter to år i sommerhuset kunne familien nu flytte ind i eget arkitekttegnet gult hus med smarte farver på væggene og parketgulve!

Vi har børn og børnebørn der bor i Århus – så vi kommer der jævnligt. Når vi køre ad den gamle landevej til Århus – drejer vi af oppe ved vandtårnet – så ned ad den Ydre Ringvej – ind ad Dr. Holstvej og så køre vi langsomt ned ad Jeppe Aakjærs Vej – ned ad "memory lane". Ser hvor kammeraterne boede – der hvor vi legede – der hvor vi spillede fodbold op af ingeniør Pedersens garageport og senere spillede vi i indkørslen til vognmand Kirkegaards garageanlæg!

Om søndagen var Hr. Kirkegaard søndagsskolelærer – og undervisningen foregik henne i Åbyhøj Kirke – og når vi havde været der et vist antal gange blev vi belønnet med glansbilleder af engle. En gang imellem blev vi børn stoppet ind i Hr. Kirkegaards gamle Ford og kørt hen til "Tabor" på torvet, hvor vi så "Gøg & Gogge" film!

Dengang kunne vi lege på vejen – vi spillede badminton – der var jo ikke så mange der havde bil dengang – og vi kunne nå at skrive nummerplader, når vi sad nede ved den brostensbelagte Silkeborg Landevej!

For enden af Jeppe Aakjærs Vej drejer vi til venstre ad Silkeborgvej ind mod Åbyhøj City, og jeg kommer hver gang til at tænke på, hvor mange butikker der i grunden lå herude i en anden del af Åbyhøj – uden for Åbyhøj Centrum!

Købmand Mikkelsen lå på hjørnet af Silkeborgvej og J. L. Heibergs Vej – Jeg var bybud hos Mikkelsen i flere år fra 1958 – så jeg synes det er rigtig sjovt med kalenderen fra 2013 hvor butikken er på forsiden og billederne inde i kalenderen med Kaj og Børge og Fru Mikkelsen!

Købmand Mikkelsens kundekreds lå for det meste i nærmiljøet – men der var også undtagelser, bl.a. havde jeg en fast tur på min Long John hver torsdag – helt ind til Lilletorv i Århus – oppe på 1. Sal.

Jeg parkerede min Long John lige uden for opgangen – mellem fortovet og sporvognsskinnerne! Jeg havde altid to varekasser med – men kunne selvfølgelig kun bære en ad gangen – og måtte så lade den anden kasse stå tilbage på Long John'en – alligevel blev der aldrig "taget" noget af varerne – ikke en tændstik – det gjorde man bare ikke den gang!

Købmand Ask lå på det andet hjørne.

Købmand Korsgaard – et par trin ned – lå på hjørnet af Silkeborgvej og Oehlenschlägersvej – Ole Hansen som jeg gik i C klassen med var bud der. "Den blå butik" lå mellem Oehlenschlägersvej og Holbergsvej. Det var en lille butik der handlede med nål og tråd – legetøj – papir – lim – påklædningsdukker m.m.

Slagter Kock lå lidt længere henne ad Silkeborgvej end Købmand Ask!

På Silkeborgvej mellem Hertzvej og Chr. Winthers Vej blev der bygget en helt ny købmandsbutik – og næsten ved siden af var der en bladkiosk i den ene ende af et hus – de havde telefonboks – og i den anden ende var der en lægepraksis!

Ydermere lå der hen mod Chr. Winthers Vej et mejeriudsalg – "De Forenede Mejerier" – en Tatol butik – hvor indehaveren hed Sommer – og så var der en manufakturhandler, der hed Winther! Jeg mener også at der lå en slagterbutik – Slagter Gravgaard!

På hjørnet af Chr. Winthers Vej og Silkeborgsvej lå der en større købmandsbutik – Brdr. Lunds Kolonialforretning – med 5 ansatte! I samme bygning – længere henne var der en ostehandler!

I det nyere gulstensbyggeri var der en frisørsalon – det var Ulf Kærsgaards forældre der havde den – Ulf gik i E-klassen! Og lidt længere hende i bygningen var der en isenkræmmer - Robdrup, hvor jeg bl.a. købte min første fiskestang!

Vi var nogle stykker, der havde købt fiskeudstyr, så vi cyklede ud for enden af Brabrand Sø for at prøve lykken! Som den eneste fangede jeg en aborre og pakkede den pænt ind i det avispapir, som jeg havde med hjemmefra og satte den fast på bagagebæreren og cyklede hjem!

Da vi kom hjem var fisken stadig levende så jeg satte den ud i vores badekar! Men der kunne den jo ikke blive, så politibetjent Gammelgaards to drenge mente, at vi i stedet kunne sætte den ud i deres havebassin sammen med guldfiskene!

Aborren blev sat ud i havebassinet, og kort tid efter var der ikke flere guldfisk i bassinet – men en stor aborre!

I en periode var vi drenge ikke særlig populære hos politibetjent Gammelgaard, som ellers var en meget flink og tålmodig mand! Hvad der blev af aborren kan jeg ikke huske!

På hjørnet af Silkeborgvej og H. C. Andersens Vej lå der endnu en købmandsbutik – E. Brahe Sørensen. Så vi var velforsynet i denne del af byen!

På den anden side af Silkeborgvej mellem Jeppe Aakjærs Vej og J. Skjoldborgs Vej lå der et mejeriudsalg fra ”Vesterbro Mejeri! Det var Hr. Sunesen, der kom fra Lemvig, der stod for den daglige drift. På hjørnet af Silkeborgvej og J. Skjoldborgs Vej lå der et bageri – Olsen?). Og lidt længere henne inden J. Ewalds Vej lå der et lille slikhus!

Min farfar og farmor ejede husene på Silkeborgvej 367 og 369 – huset på Silkeborgvej 367 hed ”Snorhøj”. Min onkel Knud Fonvig boede med sin familie på Silkeborgvej 369. Han var el-installatør og havde værksted i kælderen og en lille butik ud til Silkeborgvej! Mellem min onkels hus og Tousvej lå der et lille ishus! Jeg vedlægger en fotokopi af min farfar og mormors huse – Silkeborgvej 367 og 369 – der kan man se det lille ishus – og den lille varebil der holder ude ved vejen er onkel Knuds firmabil – en Ford Thames!

På fotokopien kan man også se den store græsplæne, hvor der blev afholdt nogle gevaldige krocket-turneringer! I bunden af haven var der en lille låge hvor man kunne gå ud på Tousvej!

Der lå også butikker ned ad Chr. Winthers Vej – og så var der jo Tousparken og Solgården – men det var ikke der, vi handlede!

Linje 5 havde endestation ovre på den anden side af Silkeborgvej, der hvor min farfar og farmor boede – og der var et lille træskur til chaufførerne! Lige før det lille træskur lå der et rødt hus hvor Hr. Iversen boede! Hr. Iversen var fodermester oppe på ”Vidtskue” – en lille gård der gjorde mest i tulipaner! Om der er noget tilbage af gården, ved jeg ikke – det er lige der den yder ringvej går!

Gårdejeren på ”Vidtskue” hed Hr. Harmsen og kørte i en engelsk Rover, vi var nogle drenge, der sommetider var ovre på ”Vidtskue” og hjælpe Hr. Iversen – og nogle gange var vi også med ham – i hestevogn med gummihjul – ind til Åbyhøj Mølle. Møllen lå på hjørnet af Silkeborgvej og Carit Etlars Vej!

Jeg har læst Lise Rosenkildes brev – hvor hun bl.a. skriver at bus linje 5 kørte fra Banegårdsplads til Gl. Åby. Jeg husker det anderledes – så jeg har tjekket!

I 1936 kørte linje 5 fra Banegårdsplads til Åbyhøj. Den 7. Juli 1950 bliver det således at vognene direkte til Gl. Åby bliver til linje 10 og linje 5 kører til endestationen overfor min farfar og farmors hus – lige på grænsen til Brabrand!

Sporvognene holder med at køre d. 7. Nov. 1971 – grundet dyre driftsudgifter! Jeg boede på det tidspunkt i Schleppegrellsgade ved Frederiksbjerg Torv, så det husker jeg tydeligt!

Som sagt syntes jeg at "én byvandring på Silkeborgvej 2001" var virkelig interessant!

Bl.a. bliver det nævnt, at en købmand nede fra Tousvej spillede inde på "Elka" – men hvorfor nævner man ikke "Electrical Popklub"?

"Electrical Popklub" åbnede d. 17. August 1963 på Odinsvej i "Elkas" lokaler – og der blev spillet musik hver lørdag – og nogle gange også om søndagen! Det var Danmarks største popklub med 2800 medlemmer! Et af de lokale orkestre var "Wild Cats" – jeg spillede fodbold nede i "Åbyhøj United" med deres rytmeguitarrist Leif Lindgren! Inde fra Århus kom "Restless" – og "Spitfires" og fra København kom "Beefeaters" – "Defenders" – "Hitmakers" og "Rockin Ghost".

Fra udlandet kom "Brian Poole & The Tremeloes" – "Hepstars" og "Yardbirds" med en dengang ukendt Eric Clapton!