

MIN TILKNYTNING TIL ÅBYHØJ – INDSAMLING AF FORTÆLLINGER

Bypige hos TATOL

Fra jeg var ca. 12 år til 14-15 år (det var sidst i halvtresserne) var jeg bypige hos Fru Sommer, som var indehaver af forretningen TATOL på Silkeborgvej 325. Den var en filial af kæden Schous Sæbehus.

Jeg kom der tit for at købe frisk-malet kaffe til min mor, og så en dag spurgte Fru Sommer mig, om jeg kunne købe lidt ind og sende breve for hende. Sommetider havde hun også brug for mig til hjælp med at pakke varer ud i bagbutikken. Det var spændende synes jeg.

Fru Sommer var sød, rund og smilende, jeg var meget glad for at komme i den butik. Når man trådte ind blev man mødt af en herlig duft af kaffe og sæbe. Kaffen blev malet på en stor messing kaffemølle. Lige ved siden af stod et stort bolcheglas med chokoladefrøer.

Fru Sommer havde nok bemærket, at mit blik ofte var rettet mod det glas, for min løn var for det meste 2 kr. og en chokoladefrø,

Der var et meget forskelligt sortiment af varer i butikken. Faktisk var det lidt af en blandet landhandel. Der var alt fra sæbe, parfume, nylonstrømper og hårnet til smykker, punge og håndtasker. Legetøj var der også lidt af, og altså også kaffe og chokolade.

Det var på ingen måde et krævende job, for de forretninger jeg skulle handle i lå dør om dør, og postkassen hang ved siden af Brdr. Lunds købmandsforretning.

Henne på hjørnet i nr. 321 havde Fru Winther trikotageforretning. Hun var en slank, lidt grå og alvorlig, ikke meget smilende dame. Det kan hun jo have haft sine grunde til, måske var det ikke nemt at drive trikotageforretning på det lille strøj. Vi købte mest småting, som sytråd, nåle og den slags.

Ved siden af Fru Winthers butik var der slagterbutik og gartnerbutik, og i ejendommen 325 lå også Kyppers frisørsalon og Hr. og Fru Bentzons mejeri. De var friske og yngre, han bragte mælk ud til folk om morgenen på sin motorcykel med sidevogn.

Efter at have boet andre steder i 32 år vendte jeg tilbage til Åbyhøj i 1999. Meget var forandret, og i første omgang syntes jeg slet ikke til det bedre. Barndommens Åbyhøj var uigenkaldeligt væk.

At jeg så alligevel i dag er glad for at være tilbage, skyldes ikke mindst, at jeg mødte gamle skolekammerater, men også det gode foreningsliv der er her, som jeg gerne tager del i.

Og så denne følelse af, at det er her jeg hører til.

Åbyhøj, den 28. august 2014
Ilse Walsøe Blaabjerg

P.S. Der tages forbehold for unøjagtigheder i ovenstående, da det udelukkende er skrevet efter hukommelsen.